

GildeMagazine

[**VOORJAAR**]

IN DIT NUMMER:

Landelijke Gildedag in Zeist

Afscheid Hennie de Boer

Windmolen 'De Windhond'

Op volle kracht

Jubileumfeest in Elsloo

Weer volop aan de bak

Gilde Haarlem zelfstandig

Gilde Zutphen verbreedt

Succesvol door de brugklas

Coach4you groeit in Nederland

Repair Café verwelkomt 2.000ste klant

Lentebeurs

De stadsimkers van Roermond

Koninklijke onderscheiding

Gilde Dordrecht stadwandelingen

Zondagochtendwandelingen

Column: Typisch Nederland

Voordelen lidmaatschap!



Landelijke Gildedag in Zeist

Maandag 18 september organiseren Gilde Nederland en Gilde Zeist de jaarlijkse Gildedag in Zeist.

Gilde Zeist viert haar 30-jarig jubileum

RESERVEER 18 SEPTEMBER ALVAST IN JE AGENDA

Het belooft een bijzondere dag te worden. Een klein tipje van de sluier:
Gilde Zeist heeft al geregeld dat wij het fraaie slot Zeist kunnen bezoeken.
Slot Zeist was het lustoord van Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk en de kleinzoon van Prins Maurits.

Het ochtendprogramma staat in het teken van

SPECIALE ACTIVITEITEN VAN DE LOKALE GILDEN

Dus heeft u een mooi project en wilt u deze landelijke bekendheid geven, stuur dan een mail aan:

robhoekstra@gilde-nederland.nl of christiaaneckhart@gmail.com

Méér informatie over het programma en de aanmelding volgen nog.



Afscheid Hennie de Boer

Hennie de Boer is de laatste 10 jaar de drijvende kracht geweest bij Power Veerkracht op Leeftijd.

Met veel energie is zij gestart om dit een landelijk project van Gilde Nederland te maken. Met veel succes. Na vijf jaar was de projectorganisatie dusdanig stevig dat een stichting kon worden opgericht om volledig op eigen benen te kunnen staan. Hennie was vol enthousiasme over Power en droeg dit onder andere uit op de Gilde Jaardagen en bij diverse fondsen.

Op 18 april 2023 namen de (oud) bestuursleden afscheid van Hennie en dankten alle bestuursleden haar voor haar inzet en inspirerend voorzitterschap van PowerVoL.

Rob Hoekstra neemt tijdelijk de functie van voorzitter waar. ■



Hennie de Boer ontvangt uit handen van Rob Hoekstra een fraaie bos bloemen

Windmolen 'De Windhond'

internationale bezienswaardigheid

Wie met de trein langs Woerden rijdt valt de stellingmolen 'De Windhond', die hoog boven de stad uit torent, onmiddellijk op. Nog meer dan de twee hoge kerktorens imponeert dit eeuwenoude gebouw als de wieken er vrijdags en zaterdags lustig op los draaien.

Gratis bezichtiging

De windmolen in Woerden is als een van de weinige molens in het Groene Hart nog daadwerkelijk in functie als korenmolen. En het geheim van de populariteit van deze molen is dan ook dat ie gratis kan worden bezichtigd. Dat maakt een bezoek voor regionale, nationale en internationale toeristen extra interessant en dat vertaalt zich in een groeiend aantal bezoekers.

Bezoekers uit alle windstreken

De gidsen van Het Gilde Woerden, die op woensdagmiddag de rondleidingen houden, telden dit voorjaar bezoekers uit alle windstreken. Toeristen uit de regio maar ook uit Amerika, Zuid-Afrika, Japan en vele Europese landen weten de weg naar de molen te vinden en zijn laaiend enthousiast over het feit dat ze, met begeleiding van een gids, helemaal tot in de maalzolder mogen klimmen. Ook een bezoek aan de stelling, de omloop, zorgt voor een wow-effect met een schitterend uitzicht over de oude binnenstad.

Molenaar Karel Dolman

Naast de vrije rondleidingen op woensdagmiddag is molenaar Karel Dolman met zijn team ook aanwezig op vrijdag en zaterdag voor een bezichtiging. Maar ook voor de verkoop van de vele meelproducten die op de molen, uit diverse graansoorten, worden gemalen. De molen is ook op andere tijden te bezoeken als onderdeel van een historische stadswandeling. Daar moet dan wel even voor geboekt worden bij het VVV.

Juan Lana College uit Cadiz

Afgelopen donderdag beklommen ruim vijftientig leerlingen van het Niftarlake College uit Maarssen, samen met evenzoveel leerlingen van het Juan Lana College uit Cadiz (Zuid-



Leerlingen van het Niftarlake College uit Maarssen en van het Juan Lana College uit Cadiz (Zuid-Spanje) poseren voor molen 'De Windhond' in Woerden, die zij bezochten in het kader van een Europees cultureel uitwisselingsprogramma.

Spanje) de molen. Zij bezochten ook een aantal andere monumenten in de binnenstad van Woerden, waaronder de kaasmakerij in Het Kaaspakhuis. De Spaanse scholieren waren te gast bij leerlingen van de Maarssense school in het kader van een internationaal Europees uitwisselingsprogramma. De school uit Maarssen koos Woerden als cultureel uitstapje vanwege het Kaas

Experience Centre, de vele monumenten, waaronder het Kasteel, de Petruskerk en de molen.

Na het vijfdaagse verblijf in Woerden en Maarssen vertrekt dezelfde groep leerlingen voor een vijfdaags tegenbezoek aan Cadiz.

Kees de Kruif
Gilde Woerden

Op volle kracht

Power is 2023 gestart op volle kracht. Maar liefst 11 deelnemers namen deel aan de 'Train de Trainer' bijeenkomsten. Alle deelnemers waren enthousiast over de inhoud en kwaliteit van de training.

Dankzij bijdrage van diverse fondsen is het bestuur van Power in staat geweest de kosten van de drie-daagse training te verlagen van € 250,00 naar € 50,00 per deelnemer. Ook voor 2023 kan het bestuur deze verlagen handhaven.

Hebben jullie interesse of wil jij meer weten over PowerVoL neem dan contact op met:



Gerda Wagenmakers:
gerda.wagenmakers@hotmail.com
of
Rob Hoekstra:
robhoekstra@gilde-nederland.nl

Jubileumfeest in Elsoo

Zaterdag 13 mei gaat om 19.00 uur het jubileumfeest '25 JAAR Gilde DE GRAVEN' van start. Corona heeft weliswaar de exacte datum wat doen 'vertroeblen' maar wat in het vat zit verzuurt natuurlijk niet.

In december 1997 is onder de naam Stichting Gilde Sittard e.o. onze organisatie statutair opgericht, nadat al eerdere voorlopers zonder formele status actief waren geweest. Zo'n zilveren jubileum is niet niks voor een organisatie die puur op vrijwilligers drijft. We zijn trots op onze bijna 70 vrijwilligers die een bak aan talent en ervaring inzetten om voor een grote groep deelnemers leerzame, gezellige, betaalbare en zeer gevarieerde activiteiten aan te kunnen bieden.

Het bestuur heeft middelen opzijgezet om met de huidige vrijwilligers plus partners een feest te vieren ter gelegenheid van dit zilveren jubileum. De partners worden in het bijzonder hierbij betrokken omdat zij het mogelijk maken dat de Gilde-vrijwilligers zich belangeloos kunnen inzetten voor mens en maatschappij. Iedereen is van harte welkom in de Grimaldizaal van Kasteel Elsoo!



De activiteiten

Wat heeft Gilde De Graven in de aanbieding qua activiteiten? Een kleine, willekeurige compilatie om de gevarieerdheid van het aanbod aan te tonen! En de belangstelling is groot: meer dan 75% van al onze activiteiten is volgeboekt.

Wandelingen in diverse afstanden met en zonder honden, model- en maquettebouw, Franse taal o.b.v. chansons maar ook voor beginners, gevorderden en conversatie, computergebruik Android en Apple, Spaans voor beginners en gevorderden, genealogie, whisky- en wijnproeven, schilderen, bloemschikken, naailes, Engels voor

beginners, gevorderden en conversatie, tekenclub en leesclubs, canasta, fotobewerking, boekbinden, fotografie voor beginners, pianoles, imkercurus, energiebesparing, archeologie, mindfulness en reiki, abstracte fotografie, reizen, excursies, uitstapjes, lezingen over coachen met paarden, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, denkpatronen, natuurgeneeskunde, enz. In voorbereiding: Duits voor beginners, textielkunst, Limburgse middag, hypnotherapie, enz. ■

Bert Wassenberg,
PR en Personeelszaken
Gilde De Graven

Weer volop aan de bak

Het organiseren van een bijeenkomst

Na wat onregelmatige coronajaren begonnen we dit jaar met een nieuwjaarsborrel voor de taalbegeleiders. Ons streven is om twee tot vier bijeenkomsten per jaar te organiseren, waarvan twee met deskundigheidsbevordering, een borrel voor de taalbegeleiders en een dag voor alle koppels, maar in de coronajaren 2020-2022 was dat niet gelukt. In 2021 organiseerden we een bijeenkomst online via Zoom en in 2022 een rondleiding met afsluitende borrel in de Hortus Alkmaar (veilig buiten). Beiden bijeenkomsten waren gericht op contact tussen de taalbegeleiders en het uitwisselen van ervaringen. De bijeenkomst in januari werd goed bezocht. De taalbegeleiders hadden duidelijk behoefte aan het uitwisselen

van ervaringen. Toch werd ook geïnformeerd naar een bijeenkomst die 'iets met taalontwikkeling' te maken heeft.

Dus gingen de coördinatoren enthousiast brainstormen. De laatste bijeenkomst deskundigheidsbevordering was in november 2019. Een docente taal voor buitenlanders had toen gesproken en tips gegeven. In 2018 was een vluchteling uitgenodigd om te vertellen over zijn ervaring met wonen in Nederland en het leren van een vreemde taal. Wat nu? En wanneer? In mei gaan veel taalbegeleiders op vakantie, dus dan zouden we eind april iets moeten regelen. De vorige bijeenkom-

sten waren op een zaterdag, nu maar weer eens een doordeweekse avond kiezen? Donderdag 20 april werd gekozen, nog net voor de meivakantie. Besloten werd ook om twee anderstaligen uit ons project uit te nodigen om 10 minuten iets te vertellen over de problemen die zij hadden gehad met het leren van de Nederlandse taal en de eventuele (culturele) verschillen waar ze tegenaan liepen. Dan was er voor de pauze nog ruimte voor het stellen van vragen. Na de pauze dan het onderwerp: Grenzen stellen? Dat is altijd goed. Mensen willen graag helpen, daarom zijn ze vrijwilliger.

>>>

>>>

Maar soms is het beter om mensen te verwijzen. Gewoon even kort in groepjes wat bespreken en gezamenlijk conclusies bespreken. Dan is er nog tijd voor de nazit en houden we het binnen de 2,5 uur. Dat is lang genoeg. Leuk bedacht. Maar bij de uitvoering bleek het nog niet eenvoudig om een anderstalige te vinden. Het moesten mensen zijn die al redelijk Nederlands konden spreken, anders zijn 10 minuten zo om. En ze moeten het aandurven. Het was ook ramadan, nooit aan gedacht natuurlijk. Dan is het wel lastig om 's avonds bij ons te komen spreken. Uiteindelijk, op maandagmiddag, drie dagen voor de bijeenkomst, vonden we een tweede anderstalige die bereid was om te komen.

Voelt zich soms zo eenzaam

Een mevrouw uit Peru en een uit Australië kwamen vertellen. En wat deden ze het goed. Een mevrouw kon al aardig Nederlands praten (B1/B2 niveau), maar de ander zat net op Nederlandse les (A2 niveau). Zo dapper om dan te komen vertellen. Wat eruit kwam was wel nuttig. Niet alleen waren ze allebei blij dat mensen van SamenSprak bereid waren om anderstaligen te helpen met het verbeteren van hun spreekvaardigheid, ze waren ook zo blij om het contact zelf. Dat een Nederlander de tijd voor ze nam, geduldig was en ze vertelde over Nederland. De Peruaanse vertelde dat mensen zich soms gewoon omdraaien als ze wat vraagt of zegt. Zelfs in winkels wordt gewoon naar de volgende klant gegaan omdat



ze blijkbaar moeite heeft met het vinden van een woord of de uitspraak niet verstaan wordt. Ze woont hier al vijf jaar en voelt zich soms zo eenzaam. Daarnaast wordt vaak geantwoord in het Engels, waardoor oefenen met Nederlands ook lastig is. Als Spaanstalige vindt ze de uitspraak van de tweeklanken klinkers moeilijk (ui/eu/oe...) en waar zet je toch het woordje 'er'? Dat is totaal onduidelijk voor haar. Net als het onzijdig lidwoord, daar kan ze geen logica in vinden. De vrouw, maar het meisje, waarom niet de meisje? Nederlanders gebruiken ook vaak uitdrukkingen of gezegden, waardoor ze geen idee heeft waar het over gaat (de koe bij de horens pakken etc.) De mevrouw uit Australië had vooral moeite met de zinsvolgorde, werkwoorden staan soms in het midden en soms aan het eind van een zin. Ook zij was heel blij met haar taalbegeleider. Ze gingen elke week ergens heen; praten over historie, gebouwen in Alkmaar of ze gingen naar de Hortus. Ze leerde er veel van, maar voelde zich ook zoveel meer thuis in Nederland door nu echt met Nederlanders om te gaan. Ze bedankten allebei de taalbegeleiders dat ze dit werk deden, want taal is heel belangrijk, maar ook het sociale contact met Nederlanders is heel belangrijk. Na de pauze werd nog 'grenzen stellen' besproken. Grenzen liggen voor iedereen anders natuurlijk, en het is belangrijk om ze duidelijk aan te geven. Maar een taalbegeleider is er om mensen te helpen met het verbeteren van de taal. Een enkele keer iemand helpen bij een formulier kan. Les ge-



ven is ook prima. Maar (bijna) elke week bezig zijn met het regelen van zaken is niet waarvoor je taalbegeleider bent.

Een paar keer bedankt

Het coördinatorteam wilde daarom aangeven dat ze eventueel kunnen ondersteunen bij het doorverwijzen naar instanties, zoals bijvoorbeeld de formulierenbrigade, waar mensen elke dag terecht kunnen bij het begrijpen van formulieren, of maatschappelijk werkers als er meer aan de hand is. Daarna hebben we nog een tijdje nagezeten. Een bijeenkomst organiseren geeft best veel werk van te voren, maar het is altijd de moeite waard. Wat ik wel heel bijzonder vond is dat ik zowel door de dame uit Peru als die uit Australië een paar keer bedankt werd dat ik hen had uitgenodigd om te spreken. Terwijl wij juist heel blij waren dat zij het aandurfd en te komen spreken! De dames woonden dicht bij elkaar en hebben telefoonnummers uitgewisseld, ook die van een paar taalbegeleiders. ■

Jacqueline Dusselaar
coördinator SamenSprak
Gilde Alkmaar

Gilde Haarlem zelfstandig

Na ruim 35 jaar onder de paraplu van het Vrijwilligers Centrum Haarlem te hebben gefunctioneerd is Gilde Haarlem per 1 april als 'Stichting Gilde Haarlem Stadswandelingen' zelfstandig. Het bestuur bestaat uit Hans van Roode (voorzitter), Marian Belderok (penningmeester) en Ger Boon (secretaris).

Samen met 17 stadsgidsen zullen we de vertrouwde activiteiten zoals wandelingen, fietstochten, presentaties en vaartochten onder eigen vlag voortzetten. Bij de verzelfstandiging hebben we waardevolle input gekregen van collega-gilden en Gilde Nederland. Maar vooral de support van het VWC Haarlem was onmisbaar, waarvoor we enorm dankbaar zijn.

Wij merken dat Haarlem bij de toeristen en gasten die een dagje uit doen, steeds populairder wordt. Dichtbij Amsterdam, maar met een eigen karakter en dynamiek. Een rijke historie en nog veel authentieke gebouwen en plekjes. Gilde Haarlem Stadswandelingen is klaar voor de toekomst. ■



Van links naar rechts: Marian Belderok, Ger Boon en Hans van Roode

Gilde Haarlem
www.gildehaarlem.nl
Telefoon: 0616410803

 **Gilde Haarlem**

Gilde Zutphen verbreedt

in sociaal-culturele activiteiten!

In gesprekken binnen het Gildebestuur over de toekomst van onze mooie vrijwilligersorganisatie kwam de afgelopen jaren de vraag op tafel: kunnen we Gilde Zutphen in het aanbod verbreden? En/of een onderdak bieden aan interessante, aan ons in inhoud en aanpak verwante, organisaties? Het antwoord daarop was volmondig: JA!

Diverse organisaties lopen tegen de juridisering van onze samenleving aan. Zelfs het openen en wijzigen van een eenvoudige bankrekening is al tijdrovend. Daarom staan wij er open voor de 'Gilde-paraplu', waaronder desgewenst andere sociaal-culturele organisaties willen 'schuilen', zo groot mogelijk te maken. En hen te faciliteren zodat zij zich op de kern van hun activiteiten kunnen richten. Maar ook is het mogelijk met anderen krachten te bundelen op het gebied van PR en marketing, financiële- en andere administraties, web-beheer, sociale media, e.d. Hier geldt dan: samen sterker.

Daarom heetten we inmiddels drie nieuwe organisaties welkom:

In 2022 de seniorenvereniging **De Derde Fase**. Zij presenteren zich inmiddels al in het Powercafé, en zijn prominent op onze site aanwezig. Ook (maar vooralsnog voorlopig) in 2022 **Theatergroep Schull en Boete**. Inmiddels met een nieuwe naam getooid: **Gild&Co**.

En op 1 mei wordt het **Cultuur Platform Zutphen** een onderdeel van het Gilde. In een ander artikel wordt daarop in gegaan. Zij gaan onverdroten door met hun cursussen Zutphenkude, eventueel later Gelrekude,



De Gilde-paraplu

in 2024 met de cursus: Powervrouwen in de Middeleeuwen, hun Cultuur-nieuwsbrief, terwijl een Cultureel Café op de programmering staat.

Wij dragen op deze wijze het welzijn van Zutphen en inwoners verder. Daar mogen we best trots op zijn! ■

Bert Vroon,
voorzitter Gilde Zutphen

Succesvol en met plezier door de brugklas

Kan je je nog herinneren dat je vroeger van de zesde klas de overgang ging maken naar de middelbare school en dit best spannend zo niet uitdagend was? Dat je wist dat je er helemaal alleen voor stond om het proces aan te gaan? Misschien was er niets waar je je zorgen over hoefde te maken en wist je rechtsom of linksom, dat het helemaal goed met je zou komen. Dat is supper tof als dat voor jou zo heeft uitgepakt.

Tegenwoordig en zeker in deze tijd kan het voor sommige leerlingen best uitdagend zijn, om de grote stap van groep 8 naar de middelbare school te maken. In dat geval zou het fijn voor het kind zijn als het gesteund en begeleid wordt, in de nood dat het nodig heeft. Bijvoorbeeld: beter plannen om gestructureerder te werken en het huiswerk tijdig af te hebben. Het kan zijn dat u als ouders van het kind geen ervaring heeft met het Nederlandse onderwijs, of de Nederlandse taal machtig bent en vindt u het moeilijk om uw kind te helpen, bij het maken van huiswerk. Het kan ook zijn dat u als alleenstaande ouder uw kind alleen opvoedt en opmerkt, dat uw kind zich onzeker voelt over de nieuwe school. Een coach van COACH4YOU kan helpen bij de hulpvraag van het kind.

COACH4YOU kan spreken over een succesfactor dankzij de commitment, verbinding en goede werken van de coaches. Dit was ook op te merken aan de hand van de vele aanmeldingen voor een kind door een coach van COACH4YOU. Als je nog niet eerder over het prachtige initiatief en goede werk van COACH4YOU hebt gehoord, maar wel een aantal tips kan gebruiken om je kind thuis te helpen, dan volgen hier een aantal bruikbare tips:

Complimenten

Sta vaker stil bij de dingen die je kind goed doet en laat dit blijken, door een compliment te geven

Oor-deel-loos

Geef gehoor aan je kind in wat het met je te delen heeft, als het over school

en het huiswerk gaat. Als je kind zich gehoord voelt, zal het meer zelfvertrouwen gaan uitstralen en meer in de kracht gaan staan

Alles mag dag

Plan 1 of een ½ dag in de week waarin je kind mag kiezen, wat het in die paar uren mag gaan doen en waarin hij/zij zichzelf mag zijn. Dit maakt het plannen van de overige verplichte taken en routine acceptabeler.

Communicatie

Bespreek frequent wat je kind als huiswerk moet doen, gebruik geen verplichtende taal, dit werkt vaak averechts.

Huiswerk v/s Thuiswerk

Creëer een werkplek in huis waar je kind ongestoord zijn/haar huiswerk kan maken, zodat het na het maken van huiswerk elders in huis, in een andere ontspannen gemoedstoestand komt. ■

*Habiba van Helden
Lid Coördinatieteam
Coach4you Roermond*

Coach4you groeit in Nederland

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 starten we met een nieuwe afdeling Coach4you. Dit keer wordt Zeeland toegevoegd aan de Coach4you-familie. Het is heel mooi te constateren dat de Gilden een evenwichtiger aanbod van activiteiten willen aanbieden. Naast de vele zaken voor volwassenen komt steeds vaker een aanbod voor de jeugd in beeld. Coach4you is zo'n aanbod. Een persoonlijke coach voor de brugklasser kan zorgen voor een goede start van de schoolloopbaan en het werken aan een mooie, sterke toekomst.

Op dit moment is er een lijstje met 15 gemeentes waar wordt nagedacht óf gewerkt aan de oprichting van een Coach4you-afdeling, vaak vallend onder een Gilde. We hopen dat meer Gilden zich hierbij aansluiten. Het zorgt tevens voor een verjonging van de vrijwilligers.

Subsidieaanvragen

Onze penningmeester Rob Hoekstra heeft de afgelopen maanden veel werk verzet om weer een aantal subsidieaanvragen aan fondsen te sturen. Er zijn enkele afwijzingen maar we kunnen ons verheugen op het feit dat er veel toezeggingen zijn gedaan. Het zorgt er voor dat we de dekking voor 2023 rond hebben. Alle geplande trainingen kunnen doorgang vinden. We hopen dat veel coaches en coördinatoren gebruik maken van onze trainingen. Dit kan zowel fysiek als online. Het kan in de loop van een week maar ook op zaterdag. Het kan centraal in ons land maar ook op locatie. Aarzel dus niet om je aan te melden voor een training. Er is voor elk wat wils. Voor de coaches hebben we een BasisTraining, VerdiepingsTraining 1 en VerdiepingsTraining 2. Voor de coördinatoren hebben we een Intervisie-training. Volg ons aanbod op de website:

www.coach4you.org



Op woensdag 19 april hebben we de vierde online Verbindings-ochtend gehouden. Het Bestuur gaat op een dergelijke ochtend in gesprek met de coördinatoren van onze afdelingen. Deskundigheid en deskundigheidsvergroting van coaches en coördinatoren is een prioriteit voor het Bestuur. We willen bouwen aan een sterke organisatie met deskundige coaches en coördinatoren. Het heeft een grote opbrengst opgeleverd. Volgende maand gaan we alles op een rijtje zetten met de trainers en plannen maken voor een passend vervolg. ■

*Jan Damen
voorzitter Coach4you Nederland*

Repair Café Haaksbergen verwelkomt 2.000^{ste} klant

Zaterdagmorgen 15 april was mevrouw Siegmund de 2.000ste klant van het Repair Café sedert de oprichting op 1 januari 2015.

Volkomen verrast werd ze door Leo Veldhuis, coördinator van het Repair Café, in het zonnetje gezet. Ze mocht de door bakker Spikker gemaakte taart voor alle aanwezigen aansnijden en kreeg het handboek, geschreven door Martine Postma, oprichtster van Repair Café Nederland, met de titel "Weggoien. Mooi niet" overhandigd.

't Gilde Haaksbergen beschikt over een goed draaiend vrijwilligersteam, bestaande uit een o.a. de Repair Café groep, met verschillende technische beroepen. Het herstelpercentage van de aangeboden defecte gebruiksartikelen is meer dan 60% en daar zijn wij als 't Gilde Haaksbergen best trots op.

Daarnaast heeft 't Gilde Haaksbergen een mooie Hobbywerkplaats, waar mensen kunnen klussen met behulp van ervaren toezichthouders en mooie workshops het gehele jaar door worden gehouden en last but not least biedt onze Klussendienst hulp aan mensen die het niet zo breed hebben. Er wordt bijvoorbeeld klein tuinonderhoud gedaan en klusjes in en om het huis worden onder handen genomen. Het is voor onze vrijwilligers dankbaar werk. En de dankbaarheid van onze klanten is groot! ■

Ria Veldhuis
Secretaris 't Gilde Haaksbergen



Lentebeurs

Op verkiezingsdag 15 maart was er een Lentebeurs in een Roermonds Tuincentrum georganiseerd door de vereniging 'Senioren in het Groen'. Senioren konden er informatie krijgen over allerlei senior-ondersteunende en dienstverlenende bedrijven en organisaties op het gebied van vrijetijd, hobby en ondersteuning. Het Service Gilde Roermond was met een stand en bemanning één van de 39 deelnemers. De beurs was goed bezocht en het Gilde hield er een aantal nieuwe vrijwilligers aan over. ■

De stadsimkers van Roermond

De Bijengroep van het Service Gilde Roermond staat paginabreed in kinderkrant Het Roertje. De Bijengroep verzorgt jaarlijks in het voorjaar op ruim 10 Roermondse basisscholen een les over de honingbij en de wilde

bij. De krant verschijnt 8 keer in 2023 en wordt gratis verspreid via 25 basisscholen, 5 scholen voor speciaal onderwijs en openbare gelegenheden (oplage 4500). Men wil hiermee kinderen stimuleren om beter en met meer

plezier te gaan lezen, op een leuke manier een bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van kinderen én van laaggeletterde ouders en/of verzorgers en kinderen meer betrekken bij hun wijk en stad. ■

8 Natuur

Het Roertje

Leren over de bij van een echte imker

SWALMEN – Bijen zijn erg belangrijk. Dat weet iedereen wel. Maar waarom precies? Eh... Dat is een goede vraag. De stadsimkers van Roermond hebben daazoom op 7 scholen les gegeven over de bij. Wij mochten meekijken in groep 6 van basisschool Lambertus in Swalmen.

Tekst **Hanneke Drohm**
Foto's **John Peters**

Imker Hans is vandaag voor even de meester van groep 6. Eerst laat hij de kinderen een filmpje over bijen zien. Daarna krijgen ze een leeg vel papier met een moeilijke opdracht: 'Tekenen een bij.' Jille (9) vindt het best lastig, ook al heeft ze net een plaatje gezien. 'In elk geval heeft-ie 6 poten...' Meneer Hans vertelt over het leven van de bij, wat een imker doet en waarom bijen zo belangrijk zijn voor de natuur en voor de mens.

Zonder bijen geen voedsel

Nour (10) kan het ook goed uitleggen: 'Zonder bijen hebben wij geen eten. Als bijen nectar uit bloemen halen, bestuiven ze meteen de planten. Zo kan fruit en groente uit de bloemen groeien. Sommige mensen maken bijen dood zonder reden. Stom! We moeten juist lief zijn en respect hebben voor de bijen. Ze geven ons ook nog honing.'

Imker
Iemand die als beroep of als hobby bijen houdt.



Au! Een steek

Marina (11) mag het imkerpak passen. Dat beschermt een imker tegen bijensteken. 'Het is best zwaar, zo'n pak.' Ze vindt het leuk om te passen, maar zelf imker worden...? 'Nee. Ik ben bang voor bijen en ren weg als ik er eentje zie.' Imker Hans zegt dat een bij niet zomaar steekt. 'Dat doet hij alleen om zichzelf te beschermen.' Of hij al vaak is gestoken? 'Ik denk 5 keer per jaar. Het kan flink pijn doen en je kunt er een dikke hand van krijgen. Daarom doe ik altijd mijn trouwring af als ik de bijen verzorg.'

Honing proeven

De kinderen mogen een test doen. Ze proeven honing uit 2 verschillende potjes. 'Kunnen jullie raden welke honing van mijn bijen is en welke uit de winkel komt?' De kinderen proeven het meteen. 'Lekker!' Als de les voorbij is, krijgen alle kinderen een zakje met bloemzaadjes. Zo kunnen ze hun tuin bijvriendelijk maken. 'Interessante les', vinden Nour en Vayenne (9). 'We kijken nu heel anders naar bijen.'



'Zo'n pak is best zwaar'

De leukste weetjes van imker Hans

- ★ In 1 bijenkast zitten ongeveer 30.000 bijen. Zij maken in 1 jaar 50 potjes honing.
- ★ Honing is het voedsel voor de bijen in de winter. Een imker ruilt de honing om voor suikerwater.
- ★ Een bij kan niet zwemmen, maar wel drinken. Dat doet hij met zijn tong.
- ★ Bij een bijenvolk zijn de vrouwen de baas. Girlpower!
- ★ Een bijenkoningin leeft 4 tot 5 jaar, een werkbij leeft maar 6 weken.
- ★ Als er te veel bijen zijn, gaat een groep weg. Dat heet zwermen.



Koninklijke onderscheiding

Ook dit jaar zijn Gildevrijwilligers geëerd met een Koninklijke onderscheiding. De redactie is zich terdege bewust dat we niet op de hoogte kunnen zijn van alle gedecoreerden die bij een Gilde vrijwilliger zijn. Mochten we iemand vergeten zijn, laat het weten!

Rianne Tonnaer (73) uit Roermond is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds januari 1990 is mevrouw Tonnaer betrokken bij de Koninklijke Harmonie uit Thorn. Al meer dan dertig jaar is ze penningmeester van het Damescomité waar ze verantwoordelijk is voor de begroting en financiële transacties. Zij zorgt ervoor dat de Koninklijke Harmonie kan floreren vanuit een gezonde en solide financiële basis. Namens het Damescomité is ze suppoost bij het Museum van Thorn. Met de vergoedingen die het Damescomité hiervoor ontvangt worden de financiën van de Koninklijke Harmonie jaarlijks aangevuld met een substantiële bijdrage. Zij organiseert verschillende activiteiten voor de Koninklijke Harmonie en is aanwezig bij de concerten waar ze als gastvrouw fungeert. Jarenlang heeft ze ook Spaanstaligen in hun eigen taal rondgeleid in Thorn voor het 'Toertje Thorn'.

In september 2016 is ze als vrijwilliger/taalcoach begonnen bij SamenSprak Roermond, een onderdeel van Service Gilde Roermond. Deze organisatie koppelt vrijwilligers aan anderstaligen met als doel deze personen beter Nederlands te leren spreken. Sinds juli 2021 is ze ook coördinator bij SamenSprak en voert zij intakegesprekken. Mevrouw Tonnaer werkt sinds 2019 ook als vrijwilliger bij het taalcafé Taalinloop waar ze ondersteunende gesprekken voert met anderstaligen. Voor anderstaligen organiseert zij voor SamenBuiten van het Service Gilde Roermond uitstapjes met als doel hun inburgering in de samenleving te stimuleren.



Mevrouw Rianne Tonnaer uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau



Mevrouw Trudy Drissen uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Trudy Drissen (76 jaar) uit Roermond is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Trudy Drissen is sinds 1976 een actieve vrijwilliger op het gebied van mantelzorg, integratie, emancipatie en educatie. Zij is betrokken geweest bij de Vrouwentelefoon, waar advies werd gegeven aan vrouwen over scholing, werk, kinderopvang, echtscheiding etc. In deze periode heeft mevrouw Drissen de VOS (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving) in Roermond opgericht en cursussen gegeven. Tussen 1990 en 1994 heeft zij in Roermond "Technica 10" opgezet. Hierdoor werden meisjes vanaf 10 jaar gestimuleerd te kiezen voor het volgen van opleidingen in techniek.

Na haar pensionering in 2005 heeft zij tot 2021 de coördinatie en begeleiding van vrijwilligers en deelnemers bij het project SamenSprak (taal- en integratietraject) van het Service Gilde Roermond op zich genomen. Als coördinator heeft mevrouw Drissen meer dan 300 anderstaligen aan een taalcoach gekoppeld. Zelf heeft zij samen met haar echtgenoot enkele jaren een minderjarige asielzoeker opgevangen en begeleid. Van 2007 tot 2010 is mevrouw Drissen bestuurslid geweest van de Hersenstichting regio Limburg en ze is nog altijd actief lid van de gemeentelijke klankbordgroep Mantelzorg. Naast al deze activiteiten is zij mantelzorger voor haar echtgenoot. Een zware taak die ze met veel liefde uitoefent.

Gilde Dordrecht Stadwandelingen

Op 20 april onder dreigende wolken en een koud windje zes mensen mogen rondleiden in m'n beste Duits. Zeer verbaasd over het vele historisch erfgoed, de bijzonder verrassende doorgangetjes en het rijke historisch verleden van een stad waar ze, eerlijk gezegd, nog niet eerder van hadden gehoord. Ze waren onder de indruk van ons Verhaal van Dordrecht. Missie weer geslaagd... **wat fijn om dit te mogen doen als vrijwilliger bij het Gilde!**



Zondagochtendwandelingen

met Gilde Alkmaar

De stadsgidsen van Gilde Alkmaar leiden jaarlijks zo'n 2000 wandelaars door hun mooie stad. Zeven dagen in de week, driehonderd vijf en zestig dagen in het jaar. Op bestelling. Op welke dag wilt u de wandeling lopen en hoe laat wilt u beginnen? Heeft u zelf een start- en eindpunt in gedachten? Verder nog wensen? U zegt het maar. Normaal gesproken.

Kaasmuseum

Vier keer per jaar, op de eerste zondag van de maanden mei, juni, juli en augustus bepalen wij de dag, tijd en de route van de wandeling. En, omdat wij de regie in handen hebben, kunnen we de deelnemers iets speciaals aanbieden. Op elk van de wandelingen nemen wij ze mee naar een bijzonder gebouw of -in augustus- naar een bijzondere plek. Omdat Alkmaar wereldberoemd is om haar kaasmarkt leek het ons leuk om met de wandeling van zondag 7 mei de deelnemers mee te nemen in de wereld van het kaas maken. En waar kan dat beter dan in het Kaasmuseum in het Waaggebouw. Het Kaasmuseum dat op 21 april haar 40e verjaardag vierde. En een betere verhalenvertelster dan Annemieke Schaaf kunnen we niet hebben. Onze collega stadsgids die ook aan het Kaasmuseum verbonden is, en daar alles over kan vertellen, zal dat zondag speciaal voor de deelnemers doen.

Molen van Piet

Op 4 juni zal de molenaar -tevens de bewoner- van de molen van Piet ons zijn molen laten zien. De huidige stenen molen, sinds 1769 prominent en markant aanwezig en gebouwd op het verdedigingsbolwerk aan de zuidzijde van Alkmaar had ten tijde van het beleg van de stad, in 1573, een houten voorganger die evenals de huidige molen als meelmolen diende. De molen dankt zijn naam trouwens aan Cees Piet die hem in 1884 kocht en de huidige eigenaar -Cees Piet- is daar een rechtstreekse afstammeling van.

Het Provenhuis

Bij de zondagochtendwandeling in juli zijn wij welkom in één van de hofjes van Alkmaar, het Provenhuis van



De Molen van Piet in Alkmaar

Johan van Nordingen de Jonge, ook bekend als Huis van Achten. Zoals de gevelsteen aangeeft werd het gesticht in 1656 en het was bedoeld '*voor acht manspersonen, out ende vervallen sijnde ofte niet gestelt omme de cost te connen winnen.....*'. De regentenkamer is echt een juweeltje en veel van de inventaris dateert uit het jaar van de ingebruikname. En het leuke: één van de huidige regenten zal ons daar ontvangen.

Alkmaarder Hout

Voor de laatste wandeling in de rij van vier nemen wij de deelnemers mee naar de Alkmaarder Hout. Een van de oudste stadsparken van Nederland waarvan de aanleg al in 1607 is begon-

nen en vergelijkbaar met bijvoorbeeld de uit de laat zestiende eeuw stammende Haarlemmer Hout. Behalve het genieten van de Engelse Landschapsstijl waarin het park in het begin van de 19e eeuw werd herschapen kent 'De Hout' zoals de Alkmaarders het kortweg noemen een aantal schitterende monumentale gebouwen, elk met een rijke geschiedenis.

Wij dachten: weer eens iets anders. Voor de deelnemers, maar ook voor de gidsen! ■

Peter de Rover
Coördinator stadswandelingen
Gilde Alkmaar

Typisch Nederlands

Samen met mijn taalmaat worstelen wij ons door het boekje 'Typisch Nederlands' om hem op de hoogte te brengen van de verschillen in gewoontes en tradities van andere landen, zoals in de politiek, softdrugs, euthanasie, prostitutie en het homohuwelijk. Het boekje is uit 2011 en op sommige onderwerpen zijn we ondertussen ingehaald door andere landen om ons heen. Het homohuwelijk kent inmiddels meer supporters elders en wat betreft de softdrugs is Canada inmiddels verder in de ontwikkelingen dien-aangaande.

Ook ons koningshuis komt veelvuldig langs. Niet dat ik zelf veel heb met dit sprookje, maar goed. Het Wilhelmus wordt genoemd en op Prinsjesdag is het de dag van de hoedjes, vertelt het boekje. De koningin (toen nog) draagt op die dag een hoed in plaats van een kroon. Ook steeds meer dames uit de regering zetten een hoed op, de ene nog opvallender dan de andere.

Ook delen nieuwkomers hun ervaring op de bladzijden die voor ons liggen. Zo verhaalt de Turkse mevrouw Neriman van haar feestdag:

'Mijn eerste koninginnedag vierde ik in de stad met een vriendin. Ik zag een kraampje met flesjes oranje limonade. Ik pakte er een om een slok te nemen. Toen waarschuwde mijn vriendin dat we daarvoor moesten betalen. Ik dacht dat het gratis was. Een cadeau van de koningin, ze is toch jarig. Waarom deelt ze dan niets uit? Als er iets te vieren valt in Turkije geven de rijken spullen en geld weg aan de armen. Maar Nederlanders gaan juist geld verdienen op straat. Dat had ik nog nooit gezien.'

Tussen de molens, klompen en tulpen, onze deltawerken en de gezelligheid, wordt ook onze botheid genoemd. Daar zegt Mayumi over: 'Nederlanders zijn heel direct. Als je in Japan iemand voor het eerst ontmoet, stel je niet te veel vragen. Japanners zijn heel be-

leefd. Nederlanders vragen juist heel veel. Dat verbaasde me.'

Noot van de schrijver: overigens is die beleefdheid van de Japanners niet op elk vlak aanwezig. Maar goed, Japan is ver weg en daar heeft hij dus andere informatie over. Minder beleefd, zeg maar...

Maar wat dit simpele boekje aangaat wordt ons een spiegel voorgehouden. Een nieuwkomer in Nederland ontmoet al gauw onze botheid. Nederlanders kunnen harde grappen maken. En als ze boos zijn, laten ze dat merken. Ze scheppen ook graag op, zeggen duidelijk wat ze willen. Veelal moeten ze zich bewijzen. Dat komt misschien omdat Nederland zo klein en onbelangrijk is. Dus moeten ze schreeuwen om gezien te worden. Dit alles volgens ons boekje waaruit we leren hoe Nederland in elkaar zit. ■

Jack de Feyter
www.nul72.nl

Voordelen van een GILDE lidmaatschap!

- Centrale website met Ledenportaal
- Basisontwerp voor een lokale website
- Contacten met alle lokale Gilden, Gilde Nederland, SamenSprak, Coach4you, POWERVoL, Wandelen & Meer
- Vijf keer per jaar Gilde Magazine
- Facebookpagina
- Centraal aanspreekpunt voor lokale Gilden
- Huisstijl met ondersteuning
- Ondersteuning bij (bestuurs)problemen
- Ondersteuning bij publiciteit/promotie
- Ondersteuning bij het opzetten van een nieuw Gilde
- Ondersteuning op het gebied van wetgeving
- Ondersteuning voor:
 - SamenSprak
 - Coach4you
 - POWERVoL
 - Wandelen & Meer
- Jaarlijkse GildeDag
- Jaarlijkse Gilde WandelDag
- Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor Wandelcoördinatoren
- Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren Coach4you
- Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren POWERVoL
- Studiedagen voor coördinatoren SamenSprak
- Workshops
- Regiobijeenkomsten
- Gouden of Zilveren Gildespeld (met oorkonde)

Colofon

Gilde Magazine
is een uitgave van **Gilde Nederland**
Stichting Gilde Nederland
Buitenweg 319
3602 XC MAARSSSEN
M: 0651271417
Website: gilde-nederland.nl
E-mail: info@gildenederland.nl
Facebook: [gildenederland](https://www.facebook.com/gildenederland)

Hoofdredactie/Opmaak:
Hans Ursem
hansursem@xs4all.nl

Eindredactie en vormgeving:
Hans Ursem

Met bijdragen van:

Jan Damen	Ria Veldhuis
Jacqueline Dusselaar	Bert Vroon
Jack de Feyter	Bert Wassenberg
Habiba van Helden	Gilde Haarlem
Rob Hoekstra	Gilde Roermond
Kees de Kruif	Gilde Utrecht
Peter de Rover	Facebook

